

«Ειδική Συνεδρία»



**Ομιλία πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(1990-1993) κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη**

Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή συνεργασία για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει να μιλήσω εδώ ενώπιον ενός τόσο εκλεκτού ακροατηρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας της.

Θα αρχίσω την τοποθέτησή μου με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο NATO.

Το NATO ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 ως αμυντικός οργανισμός για την αντιμετώπιση της σοβιετικής επιθετικότητας προς τη Δυτική Ευρώπη. Αξίζει να υπενθυμίσω ότι τότε η Σοβιετική Ένωση είχε στραμμένους προς τη Δυτική Ευρώπη ένα εκατ. στρατιώτες και 57 μεραρχίες από τα συμμετέχοντα στο Σ.Β. κράτη δορυφόρους. Ήταν μια τεράστια δύναμη.

Έζησα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1993) μια ξεχωριστή περίοδο στη διαδρομή της νατοϊκής συμμαχίας. Ήταν η εποχή που με την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου εκατομμύρια ανθρώπων ανέπνεαν τον αέρα της Ελευθερίας. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (Σ.Β.) είχε διαλυθεί παρά ταύτα ο φόβος μήπως επανέλθει η Σοβιετική κατοχή κυριαρχούσε μέσα στις καρδιές τους γεγονός που τους έκανε να ζητούν να καλυφθούν κάτω από τη Νατοϊκή ομπρέλα, να ζητούν να γίνουν μέλη της νατοϊκής συμμαχίας.

Έτσι, η εικόνα στη σημερινή Ευρώπη έχει άρδην μεταβληθεί. Το Σ.Β. δεν υπάρχει πλέον και η Δυτική Ευρώπη είναι ενωμένη με την ανατολική. Δεν υπάρχει ακόμη για το ορατό μέλλον κίνδυνος για μια νέα μεγάλη ενδοευρωπαϊκή σύγκρουση. Κατά συνέπεια θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί: γιατί λοιπόν να υπάρχει σήμερα το NATO.

Βέβαια, τοπικοί πόλεμοι υπάρχουν και θα συνεχίζεται να υπάρχουν λόγω της ύπαρξης εθνοτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών διαφορών μεταξύ κυρίως ομόρων κρατών. Και ακόμη η τόσο διαφημισθείσα αραβική άνοιξη έχει μεταβληθεί σε αραβική βαρucheιμωνιά. Η ανατροπή των δικτατορικών

καθεστώτων κυρίως στο Ιράκ και τη Λιβύη δημιούργησαν στις χώρες αυτές έντονη αναρχία και πλήρη ανασφάλεια στους κατοίκους.

Αν στην εικόνα αυτή προστεθεί και ο πόλεμος στη Συρία που μαίνεται εδώ και πολλά χρόνια με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και πρόσφυγες ολοκληρώνεται η εικόνα που επικρατεί στην αραβική πλευρά της Μεσογείου. Είναι το χάος.

Παρά ταύτα εκτιμώ ότι το NATO πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε ανάμιξη στις διενέξεις αυτές. Όμως σήμερα δύο άλλες μορφές διεθνών συρράξεων βρίσκονται σε εξέλιξη: ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ των πλουσίων και των οικονομικά ασθενέστερων κρατών και ακόμη σοβαρότερη η αυξανόμενη δράση της τρομοκρατίας η οποία είναι σήμερα περισσότερο επικίνδυνη, διότι στηρίζεται στο θρησκευτικό φανατισμό, στη τυφλή πίστη στο Ισλάμ. Και θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι οι εκτελεστές των τρομοκρατικών ενεργειών για να επιτύχουν τον σκοπό τους είναι αποφασισμένοι να σκοτωθούν οι ίδιοι. Γι' αυτό και η αντιμετώπισή τους σήμερα είναι ακόμη πιο δυσχερής.

Το μέλλον όμως του NATO αναμένεται να διευκρινιστεί από τη νέα αμερικανική ηγεσία όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά της μετά την 20η Ιανουαρίου 2017. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προεκλογική δήλωση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος άφησε πολλά ανοικτά ερωτήματα για το μέλλον του NATO.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μια βαθιά κρίση. Διότι πέρα από το Brexit, την αυξανόμενη ροή μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα και την Ιταλία και τον αυξανόμενο εθνικισμό το κύριο πρόβλημα της Ε.Ε. είναι κυρίως το έλλειμμα ηγεσίας. Διότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Τώρα είναι η στιγμή αλλά και η ευκαιρία για ένα βήμα προς την ενοποίηση της Ευρώπης. Εάν δεν πραγματοποιηθεί τώρα η στιγμή αποσύνθεσής της δεν είναι μακριά.

Δυστυχώς η αδυσώπητη πραγματικότητα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι λίγοι είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που αντιλαμβάνονται ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που θα βγάλει την Ευρώπη από το τέλμα. Και δεν αντιλαμβάνονται ακόμη ότι αν αυτή η κίνηση δεν γίνει τώρα, τα λαϊκίστικα κινήματα τα οποία κυριαρχούν στην πολιτική ζωή και διαλύουν τα παραδοσιακά κόμματα θα καταστήσουν την ενοποίηση ακόμα δυσκολότερη. Ο λαϊκισμός ο οποίος απευθύνεται στον κόσμο που υποφέρει εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης θα μπορέσει να χτυπηθεί μόνο εάν βρεθούν ηγέτες οι οποίοι δεν θα κολακεύουν τα αυτιά των πολιτών αλλά θα μιλήσουν στο λαό ανοικτά. Η ανεργία των νέων αλλά και η εισοδηματική ανισότητα δεν θεραπεύονται με τον λαϊκισμό. Θέλουν αλήθεια στον λαό και έτοιμους ηγέτες να αγωνιστούν.

Και τώρα ας δούμε τι γίνεται στον τόπο μας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι τόπος μας διέρχεται μια βαθειά κρίση. Δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική. Και η κρίση έχει επιταθεί λόγω της αλλοπρόσαλλης πολιτικής που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή όμως τα εθνικά μας θέματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κυπριακό βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή λόγω της πενταμερούς διασκέψεως που θα συνέλθει τον Ιανουάριο.

Όμως η τουρκική προκλητικότητα αυξάνει καθημερινά. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτός από την ΑΟΖ και τον εναέριο χώρο αμφισβητεί τώρα και τη Συνθήκη της Λωζάνης διότι κατά τη γνώμη του αδικεί την Τουρκία καθώς της στέρησε ζωτικής σημασίας εδάφη. Στο σημείο αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος έχει τη συμπαράσταση και της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Το ερώτημα όμως είναι γιατί ο Ερντογάν ακολουθεί αυτή την τακτική; Μήπως θέλοντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη για να καλύψει εσωτερικά του προβλήματα; Και ακόμη για να

αποφύγει την ίδρυση κουρδικού κράτους με τμήμα της Συρίας και του Ιράκ, το οποίο όμως θα συνορεύει με το τμήμα της Τουρκίας το οποίο κατοικείται μόνο από κουρδικό πληθυσμό;

Ακόμη και ο Αλβανός πρωθυπουργός με δηλώσεις του θέτει θέμα Τσαμουριάς, ενώ εθνικιστικές ομάδες καταπιέζουν τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Κυρίες και Κύριοι,

Ανησυχώ για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων.

Γιατί έχουμε απομονωθεί από τους συμμάχους μας αφού κάνουμε ότι μπορούμε για να τους ενοχλούμε. Γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί η μαχητική μας ισχύ. Γιατί έχουμε χάσει την επιρροή μας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Σας εξέθεσα τις απολύτως προσωπικές μου απόψεις καθαρά. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου να διατυπώνω τις απόψεις μου χωρίς φόβο και πάθος.

Σας ευχαριστώ